

Eric Bauwens

Eric Bauwens werd geboren in Gent, in de omgeving van de Sleepstraat, op 22 maart 1960. Hij was het enige kind van bescheiden ouders van wie hij de passie voor toneel, muziek en opera erfde.

Hij liep school aan het Sint-Lievenscollege maar trok op zijn vijftiende naar de Cadettenschool om zich voor te bereiden op een militaire loopbaan. Hij stond aan het hoofd van een veldartilleriebatterij, was stafofficier in de HR-afdeling van Defensie en gaf jarenlang les aan de Koninklijke Militaire School.

In 2014 vond hij dat het hoog tijd was terug te keren naar Gent en om enkel nog dingen te doen die hij graag deed.

Vina Bovy, Gent en de Diva is zijn eerste boek. Ondertussen ligt ook een boekje klaar over *Hélène Maréchal, vedette van het volkstoneel en weldoenster*. Momenteel werkt hij aan een vulgariserende biografie over de Gentse socialistische voorman Edward Anseele.

Graag zou hij ook nog zijn ervaringen bij het leger op papier zetten.